

Trubadur Trivial - Lyriske politikerprofiler til efterårets Tour de Valg / Valg torTour

Ytringsfriheden er som kendt gældende her i landet. Satiren fortæller gerne, hvem der har knive i ærmerne, en bombe i turbanen eller kaniner i hatten. Men kan kunstneren lære at bryde den patos-fobi der har etableret sig i Danmark - i modsætning til Sverige, hvor en trubadur-vise-traditionen er elsket - og hylde den og dem, som hyldes bør, på sober og højstemt vis.

Sidst, der blev produceret heltekvad i DK, var vel nok 'Bjarne i den gule trøje', Riis' pris for at vinde Tour de France for 16 år siden.

Tour'en - de France - og det medfølgende medicirkus hvirvler samtidig en masse historier op i deres baghjul, og hvert år gennempløjes katharerlandet(kætternes) i Sydfrankrig, ihukommende troubadourerne rolle i den 'frie' kultur, der i begyndelsen af 1200 tallet vakte kirkens vrede og derfor blev udsat for massiv forfølgelse og datidens endløsning.

Vi står over for en 3 ugers Tour de Valg / Valg torTour i efteråret, hvor der bliver en lige så mættet dækning fra mediernes side og tilhængere der støjer og hepper på deres favoritter.

Hvad og hvem der skal have førertrøjen på er et spørgsmål om personlige præferencer, da de politiske 'sandheder' er overladt akademiske grå eminencer. Lad lyrikken tegne profiler af de politiske stjerner og vandbærere.

Der er ildsjæle i folketinget, der ofrer hjerteblood for landet, så vel som der også er levebrødspolitikere, som er der, fordi de kan.

Vi vil samle og dele roser ud til politiske profiler, som en spore til at gøre det endnu bedre evt for ikke at gøre rosen til skamme.

Mvh

Jan og Kell